

Nieuwe prikklok

Zojuist lees ik dat de spelers van AZ een chip in hun shirt genaaid krijgen, die met behulp van een satellietverbinding dadelijk hun prestaties bijhoudt. Goed zo, laat die verwerende voetballertjes maar werken voor hun absurd hoge salaris. Ik mag hopen dat de Oranjespelers per direct ook chips in hun hemdjes krijgen. Moeten heren als Van Persie aantonen dat ze werkelijk reden hebben om naast hun schoenen te lopen. Häh, en zo'n chip veegt ook alle smoesjes van tafel van zogenaamd verdwaalde voetballers die niet op de eerste trainingsdag verschijnen! 'jij zat helemaal niet in Brazilië bij je zieke tante, nee-hee, de satelliet heeft jou bij de Mc Donalds aan de A1 gespot!'

Enfin, dit hele chip-gebeuren doet me denken aan de prikklok, waarvan ik tot voor kort dacht dat het een voorwerp uit mijn geschiedenisboek van de middelbare school was. Laatst hoorde ik dat die dingen nog steeds bestaan. Mijn hemel, ik moet zorgen dat ik nooit ergens komt te werken waar zo'n ding aan de muur hangt. Met mijn grote plichtsgevoel (of grote schijterigheid, net hoe je het wil zien) zou ik niet eens meer naar het toilet durven en binnen een maand met een gescheurde blaas op de Eerste Hulp liggen.

Dat terzijde, de chip is dus het Nieuwe Prikklokken. Ik voorzie grootste dingen. Zoals dat gaat met noviteiten zijn ze eerst onbetaalbaar maar dadelijk voor een prikkie bij de Blokker te koop. In mijn visioen zie ik vrouwen massaal de winkels bestormen en die chips per zakjes van tien aanschaffen. Om ze vervolgens op een onbewaakt moment in alle onderbroeken van hun man te naaien. En zo hoeft de vrouw in de toekomst niet meer op zoek naar lipstick op de boord van zijn overhemd, briefjes met vreemde telefoonnummers in zijn achterzak of verdachte parfumluchtjes op zijn pullover. Nope, de chip registreert wel dat jouw vent niet in de kroeg zat met zijn vrienden (ja, hij had zelf ook niet zo'n zin, maar ach, hij had het al afgesproken... hm-hm), maar op het Acaciaplantsoen bij zijn minnares. En zo graaft de techniek - waar nu juist de mannen zo geil op zijn - hun eigen graf. Gerechtigheid ten top! Ik zie nog veel meer mogelijkheden, zo ook voor mijn dochter die dadelijk op stap wil gaan, maar ik geef niet alles prijs, want soms hebben vrouwen zo hun eigen geheimpjes...

